

Vooruitzien naar 2023!

2022 ligt achter ons: een jaar waarin veel is gebeurd. We begonnen het jaar in lockdown vanwege corona. Kort erna begon de oorlog in Oekraïne. Energieprijzen stegen. Onzekerheid in de agrarische sector. Woningnood. En in datzelfde jaar 2022: eindelijk weer de bekende feesten en bijeenkomsten. Fijn weer samen te mogen komen! Een nieuwe gemeenteraad en college van B&W. Met zijn allen de schouders eronder om vluchtelingen en asielzoekers op te vangen. Prachtige initiatieven zoals 'Dalfsen geeft warmte' en de deekasten voor mensen die het niet breed hebben. Waar zouden we zijn zonder alle vrijwilligers? En wat zijn we trots op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van onze ondernemers en inwoners!

Op naar 2023! Laat het een jaar worden waarin we elkaar vaak zien en spreken en naar elkaar blijven omzien. We wensen u en diegenen die u dierbaar zijn een gelukkig en gezond nieuwjaar! We zien er naar uit om u gauw te ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari in Lemelerveld.

College van B&W

Erica van Lente
André Schuurman
Jan Uitslag
Betsy Ramerman
Ruud van Leeuwen



Namens Kulturhus De Spil wens ik iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar toe.

Stefan Keijzer, Kulturhus De Spil



Laten we ook in 2023 de Oekraïners, die in angst hun huis en haard hebben moeten verlaten, een warm welkom geven en een (tijdelijk) veilig thuis in Nederland.

Willie Koerhuis, vrijwilliger van Het Tolhuis, Hessum



Voor onze lieve hard werkende opa Eef Stel! Ondanks zijn leeftijd verzorgt opa elke dag voor menig restaurant, winkel en huishoudens met gezonde, verse groente (en fruit). Een fijn, gezond, gelukkig 2023 opa!

Jesse en Daan, Dalfsen

Ik wens alle kinderen van de gemeente Dalfsen een gezond en sportief 2023 en dat we maar veel buiten mogen spelen!

Groetjes Benthe, kinderburgemeester gemeente Dalfsen

Samen zelfstandig wonen in een generatiehof van verbondenheid. Passie houden, ouder worden en toch jong blijven.

Plaatselijk Belang Oudleusen

De afgelopen jaren hebben we tijdens de Coronaperiode gezien dat mensen er voor elkaar willen zijn en steunen waar nodig. Helaas zijn we nu in een energiecrisis beland die voor veel mensen een enorme impact kent. Ik wens dat we blijven omkijken naar elkaar! Voor iedereen een liefdevol, gezond en stralend nieuwjaar!

Kulturhus De Mozaïek

Ik wens dat iedereen in het nieuwe jaar meer naar elkaar omkijkt! Hoe? Geef eens je hulp aan een 'onbekende' zonder er iets voor terug te verwachten. Met zo'n onverwacht cadeautje maak je iemands dag helemaal goed.

Taalpunt Dalfsen

Ik bid om Gods zegen voor de overheid en de inwoners van de gemeente Dalfsen. Ik wens iedereen toe liefde, vrede, zorg, aandacht, gezondheid en geluk te ervaren.

Edgar Kramer, GKv De Voorhof Nieuwleusen

Nu wij als thuiszorg steeds meer gaan inzetten op zorgtechnologie en innovaties vanwege tekorten en bezuinigingen, hoop ik voor het jaar 2023 dat Team Dalfsen van Carinova een VR-bril tot haar beschikking krijgt. Zo kunnen wij 24 uur per dag met warme zorg en aandacht blijven klaar staan voor al onze cliënten! Op een mooi 2023 waarin we naar elkaar om blijven zien!

Mirjam Klein Herenbrink, Carinova Team Dalfsen



De Sport Vereniging Dalfsen wens iedereen een heel sportief en gezond 2023 toe!

Dirk Mosterman, SV Dalfsen



Aan de lieve burens van de Stikelbaars 44: Ik (Ilke) wens jullie een hele fijne feestmaand en de lichtjes zijn geweldig ze staan prachtig. Irene bedankt voor de lichtjes, groetjes familie Karamanoglu ***** 1 2 3 fijne feestmaand.

Ilke Karamanoglu, Nieuwleusen



Ik wens dat we alle mensen kunnen helpen die het financieel moeilijk hebben i.v.m. de energiecrisis en alle prijzen die zijn gestegen. En dat we dit als dorp samen kunnen doen.

Anja van Driessen, Deelkasten in Lemelerveld

Bedankt vrijwilligers van Dalfsen voor jullie (on)zichtbare inzet! Zonder jullie zou de wereld een stuk kleurlozer zijn.

Anoniem

Trefkoele+ wens alle inwoners van Dalfsen een gezond en gelukkig 2023! We werken, ook het komend jaar, actief aan een goed gevuld kulturhusprogramma met volop ruimte voor ideeën van inwoners, voor nog meer ontmoeting. Kom langs voor een kop koffie en vertel ons jouw ideeën hoe we van Trefkoele+ een nog mooier kulturhus kunnen maken voor en door inwoners.

Ilse Veerbeek, Kulturhus Trefkoele+



Na een bewogen jaar wensen wij de inwoners van Dalfsen, en de mensen die zich ingezet hebben voor onze mooie gemeente een goed 2023!!!

De Boeren van Dalfsen

Ik wens de inwoners van Dalfsen veel saamhorigheid, gezondheid, warmte en gezelligheid in het nieuwe jaar.

Marie-Claire, mantelzorg van moeder in Dalfsen

Vrede, gezondheid, liefde, en schoonheid kunnen zien in kleine dingen.

Anoniem



Ik wens iedereen een groene Kerst en een nog veel groener nieuwjaar opdat we de echte binding met onze ware natuur maar mogen (be)houden.

Vincent Overgoor, Decohof, Hoonhorst



St. Ontmoetingscentrum de Wiekelaar wil al het personeel en de vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet, waardoor de Wiekelaar ook dit jaar het bruisende hart van Oudleusen mocht zijn. De Wiekelaar wens alle inwoners van Oudleusen, samen met hun naasten heel veel geluk en gezondheid toe in 2023!

De Wiekelaar, Oudleusen

Wat ik wens is een mooi jaar met en veur vrijwilligers in oes dorp. Det wij as saamleving bliede met oe bint sprek veur zich. Veule skik en wille int n'je jaar. In N'ijluusn belê'ie altied wat.

Hilly Douma, Nieuwleusen



Natuurlijk zijn er belangrijker zaken momenteel, maar toch sturen wij onze grote wens voor alle honden en hun liefhebbers in: een fraai omheind hondenspeelveld in kern #Dalfsen, waar honden veilig kunnen ravotten en sociale contacten kunnen ontstaan!

Namens drie hondeneigenaren in Dalfsen

Lieve Henk, we gaan van 2023 een Topjaar maken!!!! Veel herinneringen koesteren, ondanks alle onzekerheden.

Ria, Nieuwleusen

Hartewens; Leef: liefde, vrede en respect.

Annet, Hoonhorst



Ik hoop voor 2023 dat alle wachtlijsten ingekort en opgelost zijn. Dat mensen zo lang als mogelijk thuis kunnen wonen en zorg dichtbij is voor dat laatste stukje leven, in de eigen, bekende omgeving. Zo gun ik onze (o)pa dichterbij (o)ma een verpleeghuisplekje in de buurt. De afstand nu is te ver voor haar voor dagelijks bezoek aan haar man, na dik 62-jaar huwelijk.

Janine, Oudleusen

In Atelier sam sam gaan alle geloven samen in harmonie met elkaar om. Er is respect en verdraagzaamheid, we leren van elkaar en werken met elkaar. Was de hele wereld maar atelier sam sam..... Dan zou er vrede zijn!

Atelier sam sam, Dalfsen

أتمنى لعائلتي وأصدقائي في سوريا للسنة الجديدة كل الخير والسلامة والاستقرار في حياتهم. وأتمنى لكل الأطفال والأولاد مستقبل جيد وأن يشعروا بالمعيشة الطيبة

Ik wens dat al mijn familie en vrienden in Syrië in het nieuwe jaar een goed, vreedzaam en stabiel leven zullen vinden. En ik wens voor alle kinderen en jongeren dat ze een goede toekomst kunnen opbouwen en een goed leven zullen ervaren.

Khalaf, Hof van Dalfsen