

## **Het is weer zover**

De afgelopen weken konden we op veel plaatsen in onze gemeente genieten van evenementen. Na maandenlange voorbereiding vierden we in veel dorpen, dankzij de Oranjeverenigingen, Koningsdag met vrijmarkten en sport en spel. Ik ben op verschillende plekken geweest en trof overal veel gezelligheid aan. Wat heerlijk om elkaar te ontmoeten.

Daarna startte al snel het kermisseizoen. Ik ben er trots op dat de medewerkers van de afdeling vergunningen zo goed samenwerken met de vaak jonge enthousiaste initiatiefnemers die op een hele verantwoorde wijze mooie feesten organiseren. Ik weet wat er allemaal bij komt kijken om zo'n feest in goede banen te leiden. Verkeersregelaars, tentboeken, beveiliging, overleg met de Veiligheidsregio. Het is niet niks. En dan maar hopen dat het weer een beetje meewerkt.

Natuurlijk vraagt het ook wat van de directe omgeving van de feestlocaties. Ik vraag altijd even aan de organisatoren of zij met de buurt hebben gesproken. Dat is bijna altijd het geval. Mooi toch? Zo voorkomen we samen gemopper achteraf en kan ook de huidige generatie genieten van de bijzondere kermistraditie. Ik dank alle initiatiefnemers en ik wens iedereen veel plezier bij de evenementen die nog op stapel staan. Hou het veilig en gezellig met elkaar.

Monique Bonsen-Lemmers

Burgemeester van Koggenland