



Programma Dodenherdenking Benschop 4 mei 2026

- Welkomstwoord door de ceremoniemeester
- Muziekstuk door Muziekvereniging 'Onderling Genoegen'
- Kranslegging door wethouder en mevrouw Spelt, namens het college van B&W en door mw. Timmer en dhr. Van Schie, namens de gemeenteraad
- Bloemen leggen door de leerlingen van de basisscholen
- Taptoe door Muziekvereniging 'Onderling Genoegen'
- Stilte (2 minuten)
- **'Wilhelmus' (2 coupletten)** gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging 'Zanglust', R.K. Kerkkoor 'St. Caecilia' en aanwezigen, begeleid door Muziekvereniging 'Onderling Genoegen'

1. Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,

Uw dienaar t' aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

- Lied gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging 'Zanglust', R.K. Kerkkoor 'St. Caecilia' en begeleid door Muziekvereniging 'Onderling Genoegen'

'Wij zijn hier bijeen'

(melodie: 'Heer wijs mij Uw weg', componisten: Niek & Elbert Smelt / Hans Maat)



1. Wij zijn hier bijeen en denken aan de strijd.

Die toen heeft plaats gehad. 't Was een spannende tijd.

Gij allen stoer en fier, als held vereend.

Gij offerde uw leven voor het Vaderland.

2. Wij zijn hier bijeen en denken ook aan hen,

die vielen in die strijd, maar ook in deze tijd.

Als ons de moed ontbreekt, om door te gaan.

Troost ons dan liefdevol en moedig ons weer aan.

3. Laten wij dan nu, Hem volgen dag aan dag.

Dan zal Hij bij ons zijn, Hij geeft vrede in 't hart.

Zo staan wij om hen heen, bij zorg en pijn,

en zeggen tegen u, God blijft ons altijd trouw.

· Gedicht door Jim Klever en Elin de Bruin (Sint Victorschool Benschop).

'De stille getuige' - Nienke Woltmeijer

De boom aan de rails

Omringd door prikkeldraad

Torende boven het wachtershuisje

Geworteld in grond van ellende

De boom hoorde de doffe knallen

Rook de mist van angst

Zag een uitzichtloze weg

Wanhoopte een eindeloze strijd



Troostend het kind met verdriet

Omarmend de vrouw in wanhoop

Bemoedigend de man zonder uitzicht

Beschermend hen zonder schuilplaats

Bladeren fluisteren de herinnering

Takken vertellen het verhaal

De bast verzacht de pijn

De wortels vangen de tranen

De boom vertelt het verhaal van toen

Het staat gekerfd en wordt nooit vergeten

· Lied gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging 'Zanglust', R.K. Kerkkoor 'St. Caecilia' en begeleid door Muziekvereniging 'Onderling Genoegen'

'Een zware strijd'

1. Wij danken hen die vielen in de strijd.

Het was een onvoorstelbaar zware tijd.

Die veel verdriet en veel ellende bracht.

Door onderdrukkers sterke legermacht.

2. Nog velen vallen daag'lijks in een strijd.

Nog velen derven nu nog steeds vrijheid.

Veel mensen leven ook nog opgejaagd.

Aan deze mensen denken wij vandaag.

· Bijdrage door wethouder Spelt



- Lied gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging 'Zanglust', R.K. Kerkkoor 'St. Caecilia' en begeleid door Muziekvereniging 'Onderling Genoegen'

'Geef ons Vrede'

(Melodie: "Wil o Heiland troost mij geven", Arr: Otis Skillings)

1. *Geef ons vrede, hier op aarde, (2x)*

rust en liefde, op de wereld. (2x)

2. *Wij gedenken, hier in stilte, (2x)*

zij die vielen in de oorlog. (2x)

3. *Wij gedenken, hier in stilte, (2x)*

zij die strijden voor de vrede. (2x)

4. *Wij zijn dankbaar, hier te leven, (2x)*

in een vrij land, hier in vrede. (2x)

- Muziekstuk door Muziekvereniging 'Onderling Genoegen'
- Dankwoord en sluiting van de plechtigheid door ceremoniemeester
- Belangstellenden kunnen bloemen leggen bij het monument

Na afloop van de herdenking wordt u uitgenodigd om koffie, thee of limonade te komen drinken bij Abrona, Benedeneind Zuidzijde 361 te Benschop.