

From: [redacted]@hotmail.com>

Sent on: woensdag 3 juli 2024 11:26:18

To: asielopvang <asielopvang@nijkerk.eu>

Subject: Zorgen over de veiligheid van mijn kinderen

Als aanvulling op de vragenlijst wil ik graag schrijven waarom ik de plekken in Nijkerk (wat voor mijn gevoel meer richting Nijkerkerveen gaat) en Nijkerkerveen geen goede optie vind.

Ik maak mij grote zorgen over de veiligheid van mijn kinderen. Wat gaat er met onze buurt gebeuren, wanneer er 278 asielzoekers komen wonen in Nijkerkerveen?

De nieuwsberichten liegen er niet om. Er zijn vele asielzoekers die hier komen per vliegtuig, zogenaamde 'veilige landers'. Er worden spullen gestolen uit de tuinen van mensen, kinderen aangerand en er zijn verkrachtingen.

Ik vind dat mensen uit een onveilig land geholpen moeten worden. Zouden de onruststokers nou aangepakt worden, dan zou ik niet zo bang zijn. Maar dat gebeurt niet. De mensen die geen asiel krijgen kunnen dit nogmaals aanvragen, en wat doen ze in de tussentijd? De nieuwsberichten kunnen we allemaal lezen.

Nijkerkerveen is een gemoedelijk dorp. Ik laat hier mijn fietsen voor de deur staan, en de deur zit niet op slot als ik even het Veen in ga. Hoe gaat dat straks worden met 278 nieuwe burens? Hoe kan een dorp met 3500 inwoners dat aan? Ik snap gewoon niet dat het op deze manier gecommuniceerd is, dat we via Facebook moeten lezen dat hier waarschijnlijk een AZC komt met 278 vluchtelingen.

Maar het is vooral de angst voor de veiligheid van mijn kinderen. Sommige mannen zien onze kinderen als hoertjes, en behandelen vrouwen ook zo.

Wordt er hard opgetreden? Nee! Zelfs in de krant stond een artikel van Hani die zei: 'Maar niet iedere vluchteling is hetzelfde. Je moet dus goed kijken of mensen écht bereid zijn om zich verder te ontwikkelen en aan te passen.'

En zijn ze niet bereid? Dan wordt er niet hard opgetreden! Daar kan de gemeente niks mee, want dat is jammer genoeg hoe het in Nederland werkt.

Wanneer dit doorgaat zou ik als gemeente kijken naar de verschillende culturen die aankomen, en goed selecteren wie er bij elkaar kan wonen. Niet 278 asielzoekers op één plek, maar verdeeld over meerdere plekken zodat het ook voor deze mensen veilig is.

Ik maak me vooral zorgen over de veiligheid van mijn kinderen. Zelf zou ik mijn leven wagen voor de goede mensen die hulp nodig hebben, maar mijn kinderen zijn weerloos voor mensen met kwade bedoelingen. Daar maak ik mij grote zorgen om als moeder.

