

From: [redacted]@nijkerk.eu>

Sent on: woensdag 24 juli 2024 14:56:24

To: asielopvang <asielopvang@nijkerk.eu>

Subject: FW: [redacted]

Van [redacted]@gmail.com>

Verzonden: maandag 8 juli 2024 10:04

Aan: gemeente <gemeente@nijkerk.eu>

Onderwerp: [redacted]

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders,

In de Stad Nijkerk van 3 juli 2024 stelt [redacted] in zijn column vast dat de harten van de inwoners van Nijkerkerveen twee keer zo klein geworden zijn dan in 1940.

[redacted] gooit het begrip evacueren, immigreren en asielzoeken op een hoop. Mensen opvangen in eigen land was in oorlogstijd heel gewoon. Mijn ouders hadden in de oorlog ook evacuees uit Arnhem in huis. Neem nou Oekraïne, wat moeten al die mensen in Nijkerk, zij kunnen toch ook in eigen land evacueren? Dat land is veel groter dan Nederland en heeft dus veel meer ruimte dan in Nederland in 1940 het geval was. Ons hele land was bezet, dat is in Oekraïne helemaal niet het geval.

Wat de asielzoekers betreft, kan iemand met een beetje boerenverstand wel zien dat hier bijna geen vluchtelingen tussen zitten. Anderen, niet vluchtelingen, dus immigranten, zullen de normale weg moeten bewandelen zoals ik dat ook moet doen als ik wil emigreren en dan zelf voor onderdak zal moeten zorgen en anders gaat het feest niet door.

[redacted] praat als een kip zonder kop. Of, vraag ik mij af, verdient deze meneer het nodige aan deze asielzoekers?

Graag zie ik uw reactie hierop.

[redacted]

3862 EH Nijkerk