



Opvang Oekraïners Nuenen - Nieuwsbrief 15

Stuur deze nieuwsbrief gerust door!



Wil je deze nieuwsbrief elke twee weken in je mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Vermeld in de onderwerpregel 'aanmelding nieuwsbrief'. Je kunt de nieuwsbrieven ook lezen op onze website: <https://www.nuenen.nl/oekrainers>.

Het leven in de opvanglocatie

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat er voor enkele Oekraïense kinderen die na de vakantie naar het middelbaar onderwijs zouden gaan nog geen plek beschikbaar was. Gelukkig is dat inmiddels wel zo: alle kinderen gaan nu naar school.

Bevrijdingsherdenking

Op vrijdag 23 september vieren we in Nuenen dat onze gemeente 78 jaar geleden werd bevrijd. De herdenking vindt plaats bij het Park in het centrum. Onderdeel van het programma is een legervoertuigenshow. Wij besteden hier in deze nieuwsbrief aandacht aan omdat we willen voorkomen dat onze Oekraïense gasten bij een bezoek aan het centrum ongewenst geconfronteerd worden met een situatie die mogelijk pijnlijke gevoelens oproept. Wie belangstelling heeft om de herdenking mee te maken is natuurlijk van harte welkom. Hier vind je het volledige programma: <https://www.nuenen.nl/bevrijdingsherdenking>

Huisvesting bij gastgezin

Oekraïense vluchtelingen die huisvesting zoeken, kunnen ook gebruik maken van Takecarebnb. Takecarebnb is een van de samenwerkingspartners in RefugeeHomeNL en zij koppelt Oekraïense vluchtelingen aan gastgezinnen. Oekraïense vluchtelingen kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Victor Hulvan van Rode Kruis Nederland, tel. 06 28 21 51 01 of e-mail vhulvan@redcross.nl. Victor is zelf een vluchteling uit Oekraïne en heeft in de afgelopen periode al succesvolle plaatsingen gedaan in onze regio, maar ook daarbuiten. Hij werkt samen met het regionale spreidingsteam van de veiligheidsregio. Victor spreekt en schrijft uitstekend Engels, Oekraïens en Russisch. Meer informatie? <https://www.rhnl.nl/nl/over-ons/>

