

Zienswijze Gesprek 6 mei
"de Son & Breugel

Ik was erg geschrokken van de zakelijke niet meelevende toon van de juridische brief die ik van de gemeente heb ontvangen om mijn terrein op korte termijn te moeten ontruimen.

In het bestemmingsplan van 1987 waar we erg lang op hebben moedig wachten staat eigenlijk alles wat we hoopte: Recreatie, moestuin, bloementuin, dieren, huisjes. Dit staat ook in het koop-overeenkomst uit 2011.

Maar nu is mijn hoop gevestigd om er samen met de gemeente uit te komen. Omdat

Het verborgen paradijs een plek is waar niet alleen dieren van groot naar heel klein, planten, bloemen, bomen hun leefgebied gevonden hebben, maar dat het ook een plek is van groot maatschappelijk belang. Voor mensen die het moeilijk hebben met hun positie in de samenleving.

Er werken bij mij al jaren mensen door gestuurd van de lev-groep Son & Breugel. Die op het paradijs een zinvolle dag besteding hebben, en minder eenzaam zijn (uit hun isolament komen). Ook heb ik mensen die overspannen zijn (burn out) en bij mij tot rust, meer ritme en structuur krijgen in hun leven.

Het paradijs is een veilige leer / werk plek voor jongeren en volwassenen.

Net zo frust is het voor de vele vrijwilligers die de tuin mee opgebouwd hebben.

Maar ook voor vele bezoekers die de hectiek van alle dag willen ontluchten, door een korte tijd in een paradijselijke omgeving door te brengen. (Sommige komen speciaal om tot rust te komen en lopen wel een halve dag te genieten) Och fietsers en wandelaars om even te rusten dus recreatief.

Veel mensen die het paradijs bezoeken dit zien als een verborgen parel in de nabije omgeving van het dorp.

Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente dit niet wil, door veel waardevols, bomen, planten, beestjes te moeten laten verdwijnen.

Terwijl Son & Breugel juist bezig is met het stimuleren en bevorderen van biodiversiteit. Denk b.v aan Buurtuin het Zand, Byentuin Sonnuswijk, Veldselbos planetenlaan, pluktuin piethoeklaan. Ik begrijp niet dat een terrein met zo'n grote meerwaarde en biodiversiteit onttuind zou moeten worden, om er weer een weide voor in de plaats te krijgen. Ik heb al deze waardevollen natuur op het paradijs.

Nooit is mijn bedoeling geweest om dit gebied in te zetten vanuit commercieel oogpunt, dus de term brocante winkel nog nooit bij mij opgekomen is.

Het is mijn gratis terrasje, die vol met oude spulletjes staat, zoals ik nu eenmaal van vol en veel spulletjes hou, en die overal neergezet heb ter decoratie.

Ook snap ik dat er regels zijn voor horeca. Maar dat de toenmalige wethouders mondeling heeft toegezegd dat er koffie/thee, appeltaart en soep en salade uit eigen tuin mag. Ik mij daar ook altijd aan gehouden heb.

(oh geen menukaart.) En dat de gemeente alleen maar blij mocht zijn met dit initiatief. En daar niet moeilijk om moet doen.

Ik was mij dus van geen hwaad bewust.

Het Verborgen paradijs is 4 maanden per jaar open is op twee middagen.

(ik doe dit alleen maar om mensen te verblijden,

Brabants Landschap beheert de omliggende natuurgebieden. Ik heb regelmatig overleg met hen (b.v. over aanplanting, parkeerplaatsen etc.).

Zij vinden het prima en prachtig hoe ik op deze plek met de natuur bezig ben.

Het verborgen paradijs heeft vanwege haar unieke uitstraling als trouwlocatie voor de gemeente Son & Breugel gedienst. Daardoor werd het beeld gevoed dat de gemeente geen bezwaar had tegen de activiteiten die er plaatsvonden, en de inrichting van het terrein. Dit beeld werd versterkt omdat de gemeente jarenlang geen bezwaar schriften heeft gestuurd.

Het terrein al 47 jaar in gebruik is, en dat dit gebruik een aantal opstallen op het terrein het grootste gedeelte van deze periode door de gemeente middels officiële aktes gedoogd werden.

van mijn verhaal

I laat u graag even foto's zien na afloop van 1979 tot 2010 van de vorige eigenaar die het 34 jaar in bezit hebben gehad. En waar goed op te zien is er moestuinen waren, bloemen tuin bestrating poort en huisjes en dieren.

I laat u graag na afloop van mijn verhaal foto's zien

Is deze rigoureuze maatregel niet buiten proportie, als je bedenkt dat ik vanuit een goed hart het paradijs ontwikkeld heb, en heb open willen stellen voor de langs fietsende fietser en wandelaars.

Het is mijn levenswerk waar ik al 13 jaar lang Ziel en Zaligheid met hard werken in gestoken heb.

Ik hoop dan ook ten zeerste dat ik en de gemeente Son & Breugel elkaar tegemoet zullen komen om wellicht met aanpassingen van het verborgen paradijs wel weer tot een gedoog constructie te komen.

Ik nodig graag alle aanwezige en geïnteresseerde binnen de gemeente uit voor een rondleiding op het verborgen paradijs. Zodat iedereen kan ervaren wat deze plek met je doet.