



Herdenken in Opmeer



Op 4 mei is het Dodenherdenking en staan we stil bij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Na twee jaar online herdenken, kunnen we dit jaar weer samen herdenken. In Hoogwoud of Spanbroek. Op deze pagina leest u meer over de herdenking in onze gemeente.

Beste inwoners,

Op 4 mei staan we stil bij de slachtoffers die gevallen zijn in oorlogen en op 5 mei vieren we de vrijheid. Ik ben blij dat we - na twee jaar online herdenken - dit jaar weer samen kunnen herdenken en samen vieren.

Op 4 mei herdenken we de mensen die het leven hebben gelaten. Ik wil u vragen om dit jaar ook stil te staan bij de mensen die zich in de oorlog kwetsbaar hebben opgesteld. Omdat zij bijvoorbeeld onderduikers in huis hebben genomen, een rol in het verzet hebben gespeeld of in een (werk-) kamp hebben gezeten. Sta ook eens stil bij onze militairen die mee hebben gedaan aan een vredesmissie. Na de oorlog voelden deze mensen zich niet altijd begrepen. De soms heftige gebeurtenissen hebben een onuitwisbare indruk op hen achtergelaten. Zij hebben weliswaar de oorlog overleefd,

maar leefden en leven dagelijks met de gevolgen van de heftige gebeurtenissen.

In Oekraïne zien we moedige mensen die hun leven riskeren voor hun land en hun families. En we zien mensen die voor hun eigen veiligheid hun land moeten ontvluchten. Deze oorlog laat ons zien dat democratie, vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.

Ik wens u een goede en waardevolle herdenking en hoop u op 4 mei te ontmoeten in Spanbroek of Hoogwoud.

G.J. van den Hengel
burgemeester



Edambusters vliegen over oorlogsmonumenten

Op 4 mei vliegen de Edambusters over de oorlogsmonumenten in Noord-Holland. Om 18.25 uur vliegen ze over het monument in Opmeer en om 18.28 uur over het oorlogsmonument in Wadway.

ROYAL AIRFORCE

De Edambusters bestaat uit een groep Nederlandse privévliegers die met de RAF is geassocieerd en zich inzet voor voormalige Royal Airforce-piloten. Al ruim veertig jaar voeren ze herinneringsvluchten uit boven gedenkplaatsen van gevallen vliegers in Nederland. Dit doen ze onder andere met de steun van een bejaarden- en mindervalidenhuis van ex-RAF piloten.

Burgemeester en wethouders leggen kransen en bloemen bij monumenten



Op 4 mei leggen de waarnemend burgemeester Gerard van den Hengel en de wethouders een krans en bloemen bij de oorlogsmonumenten in onze gemeente.

GRAVEN BIJ DE BONIFATIUSKERK IN SPANBROEK

Om 18.00 uur gaat burgemeester Van den Hengel met (een aantal leden van) het college naar de graven van de oorlogsslachtoffers bij de Bonifatiuskerk aan de Spanbroekerweg en legt daar bloemen neer.

Monument aan de A.C. de Graafweg/De Glazen Wagen
Om 18.25 uur gaat burgemeester Van den Hengel met (een aantal leden van) het college een krans leggen bij

het monument aan de A.C. de Graafweg/De Glazen Wagen. De kinderborgemeester en loco-kinderborgemeester leggen bloemen namens hun school die dit monument hebben geadopteerd.

LEGT U OOK EEN BLOEMETJE NEER?

Wij nodigen u uit om ook een bloemetje neer te leggen. Dat kan bij:

- het monument nabij het oude raadhuis aan de Hertog Willemweg in Spanbroek
- het monument nabij Burgemeester Hoogenboomlaan 9 (huisartsenpraktijk) in Hoogwoud

Op 4 mei hangt de vlag halfstok



Op 4 mei om 18.00 uur hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om net als vorig jaar op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen. Om 21.10 uur (zonsondergang) worden de vlaggen gestreken. De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 5 mei mag de vlag voluit wapperen.



AAN TAFEL!

Op 4 mei, na de 2 minuten stilte, gaan we aan tafel!
Je dekt het kleed en je steekt een kaarsje aan.
We nodigen je uit om te kijken.
We nodigen je uit om te praten.
We nodigen je uit om na te denken.
Over oorlog.
Over vrijheid.
Over herdenken.
Over hoe nu verder?
Aan tafel!



8 jongeren uit de gemeente Opmeer zijn in gesprek gegaan met de laatste ooggetuigen van die oorlog en met nabestaanden. Deze gesprekken, hun indrukken en creatieve uitwerkingen kunnen worden bekeken via een interactief tafelkleed. Een inspirerend herdenkingsdoek, met foto's en verhalen, die u thuis kunt uitspreiden over de tafel. Het decor is uw huiskamer, het podium de tafel, het spel in de vorm van een tafelkleed. Via originele foto's en prikkelende vragen wordt u geleid naar QR-codes waaronder de filmpjes kunnen worden bekeken. De komende jaren zal dit worden aangevuld met meer nieuw digitaal materiaal. Zo blijft dit tafelkleed duurzaam en actueel.

Herdenkingskleed €10,-
Bestellen en info
www.uitdeklei.nl



Programma Dodenherdenking woensdag 4 mei 2022

Jaarthema: vrijheid in verbondenheid

Op 4 mei 2022 is het in de gemeente Opmeer om 20.00 uur twee minuten stil. Dan worden burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden herdacht, die waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

DODENHERDENKING IN SPANBROEK

Dodenherdenking op 4 mei 2022 te Spanbroek bij het monument nabij het oude raadhuis aan de Hertog Willemweg. Deze herdenking wordt geleid door burgemeester Van den Hengel.

18.00 uur	Vlaggen halfstok
19.45 uur	Toeloop aanwezig en fanfare
19.45 uur tot 19.50 uur	Luiden van de klok
19.50 uur tot 20.00 uur	Fanfare speelt muziek
19.55 uur	Opkomst en opstelling van burgemeester G.J. van den Hengel (eventueel gemeenteraad) op aanwijzing van ceremoniemeester
20.00 uur	Klok slaat om 20.00 uur
20.00 uur	2 minuten stilte
20.02 uur	Choral door fanfare Erato Gedicht door kinderburgemeester Jenna Beemsterboer
Aansluitend	Korte toespraak door burgemeester G.J. van den Hengel Wilhelmus door fanfare Erato Kranslegging door burgemeester G.J. van den Hengel bij het monument daarna bloemenhulde door kinderen van basisscholen en andere belangstellenden

2E DEEL

Aansluitend	Korte stille tocht naar de begraafplaatsen van de vliegeniers op het kerkhof Choral door Fanfare Erato Kranslegging bij begraafplaatsen vliegeniers naast 't Kerkhuys daarna bloemenhulde door kinderen van basisscholen en andere belangstellenden.
Einde	Vanaf de omloop van de toren wordt door Menno Nieuwhof de Last Post geblazen.
Zonsondergang (ongeveer 21.10 uur)	Vlaggen worden gestreken

Op 4 mei 2022 is het in de gemeente Opmeer om 20.00 uur twee minuten stil. Dan worden burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden herdacht, die waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

DODENHERDENKING IN HOOGWOUD

Dodenherdenking op 4 mei 2022 te Hoogwoud bij het monument tegenover het oude raadhuis, Burgemeester Hoogenboomlaan 22. Deze herdenking wordt geleid door locoburgemeester Tesselaar.

18.00 uur	Vlaggen halfstok
19.30 uur	Luiden van de klok
19.40 uur	Opstellen aanwezig en fanfare speelt
19.59 uur	Opkomst en opstelling locoburgemeester R.W. Tesselaar (eventueel gemeenteraad) op aanwijzing van ceremoniemeester
20.00 uur	Klok slaat
20.00 uur	2 minuten stilte
20.02 uur	Taptoe fanfare Crescendo
Aansluitend	Fanfare speelt Wilhelmus Gedicht door loco-kinderburgemeester Luna van Putten Toespraak door locoburgemeester R.W. Tesselaar Choral (Hymne) tijdens kranslegging bij het monument daarna bloemenhulde door kinderen van basisscholen en andere belangstellenden
Zonsondergang (ongeveer 21.10 uur)	Vlaggen wordt gestreken

Op de fiets langs oorlogsplekken in Spanbroek en Opmeer

In 2020 was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in onze gemeente heeft deze oorlog zijn sporen nagelaten. Zichtbare en onzichtbare sporen. Via deze route fiets je langs deze plekken vol historie en herinnering. Je leert meer over Spanbroek en Opmeer tijdens de Tweede Wereldoorlog en bekijkt deze dorpen en de mensen daarna wellicht met andere ogen. De fietstocht kunt u vinden op www.opmeer.nl.

We wensen iedereen een leerzame fietstocht. Laten we de verhalen door vertellen. Opdat we niet vergeten.



In 2015 organiseerden Dorpsraad Spanbroek-Opmeer, Dorpsraad Hoogwoud, Stichting Historisch Spanbroek-Opmeer en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk een historische fietstocht. Deze is in 2020 door Ton Koelemeijer en Kees Koopman omgezet in een boekje waarmee inwoners zelfstandig de route konden fietsen. Ze hebben dankbaar gebruik gemaakt van o.a. het boekje Herdenken in de gemeente Opmeer van mevrouw Bep de Haan. Verder konden ze putten uit het archief en de kennis van Gerard Appel.