

OP AVONTUUR MET
PRINS FREDERIK

2. DE HORSTEN



Welkom
 op mijn
 landgoed



- 1 GRENSPALEN
- 2 VIJVER
- 3 PORTIERSWONING
- 4 SERINGENBERG
- 5 RENTMEESTERSHUIS
- 6 WERKSCHUUR
- 7 BOTENHUIS
- 8 SCHIETHUIS

OP AVONTUUR MET PRINS FREDERIK



Welkom op mijn landgoed. Wat leuk dat jullie er zijn! Ik ben prins Frederik, de broer van koning Willem II. Met plezier neem ik jullie mee naar de tijd dat ik, tussen 1838 en 1881, hier vlakbij in Huize De Paauw woonde. Ik kocht toen een aantal buitenplaatsen in Voor- schoten en Wassenaar en maakte er één groot landgoed van. Dat is bijna 200 jaar geleden. Sindsdien is er veel veranderd. Toch kan je nog veel van vroeger herkennen. Lopen jullie mee? Dan leid ik jullie rond! Je hebt een toegangskaartje nodig voor de Horsten (ca. €1). Te koop uitsluitend via www.landgoederendehorsten.nl

1. Grenspalen

Jagen was één van mijn grootste hobby's. Deze grote paal laat zien dat dit mijn jachtgebied was; hier mocht niemand anders jagen. Op alle hoeken aan de grens van mijn landgoed stonden deze palen. Kun je lezen wat er op deze paal staat? Hier vlakbij staat ook een kleiner grenspaaltje. Die heeft mijn dochter Marie later laten neerzetten. Kan jij 'm vinden? We lopen nu richting de vijver. Kijk eens naar de weg waarop je loopt. Hoeveel soorten stenen zie je? Die komen allemaal uit verschillende tijden. Je struikelt hier bijna over de geschiedenis!

2. Vijver

Hoewel dit landgoed van mij was, vond ik het goed dat anderen, ook het gewone volk, hier kwamen wandelen. Je moest wel toestemming vragen en een kaartje kopen. Ik vond het belangrijk dat het landschap er tiptop uitzag met overal leuke uitkijkpunten en mooie bomen en struiken. Als ik bezoek had, reed ik met een koets langs alle prachtige plekjes; iedereen genoot daarvan. Hoeveel eenden tel jij in de vijver?

Het lijkt alsof hier wilde natuur is, met kronkelende paadjes en deze grote vijver, maar alles is met zorg aangelegd. Zelfs de eilandjes in de vijver! Alles moest goed onderhouden worden. Ik was bijvoorbeeld één van de ongeveer 80(!) tuinmannen die voor de prins werkten.



3. Portierswoning

Het is veel werk hoor, om als prins te leven op zo'n groot landgoed. Zo had ik tuinmannen, koetsiers, stalknechten, maar ook dienstmeisjes, kamerheren, koks, wasvrouwen en een kinderjuffrouw voor de kinderen. Hier woonde één van de portiers met zijn gezin. Hij hield in de gaten wie er allemaal het landgoed op kwamen. Herken je de plant die op het huisnummerbordje staat?

Op de kruising op weg naar het volgende punt staat een enorme beukenboom. Daarin zit een jaartal verstopt: kan jij het jaartal vinden?

4. Seringenberg

Deze berg is hier neergezet door de meneer die vóór mij de eigenaar was van dit landgoed de Raaphorst. Hij wilde namelijk van een mooi uitzicht kunnen genieten, dus liet hij een berg aanleggen met een koepel erop. Klim je mee naar boven? Vanaf hier kun je de grote stad Den Haag zien, zie jij waar die ligt? De naam van de berg komt van de plant die hier veel te vinden is, de sering. Als je hier in mei bent heb je geluk, dan staan die namelijk allemaal in bloei en is de hele berg paars en geurt heerlijk!

Voor extra weetjes, antwoorden op de vragen en informatie voor leerkrachten ga je naar: www.voorschoten.nl/prins-frederik-parkenroute



5. Rentmeestershuis

Hier vlakbij stond een kasteel zoals op de tekening hiernaast, Kasteel Raaphorst heette het. Het was eigendom van de familie Van Raaphorst, naar wie dit hele landgoed is vernoemd. Hun familiewapen kun je nog steeds ergens op dit huis zien, dat eigenlijk een bijgebouw bij het kasteel was. Kun jij het familiewapen vinden? En weet jij wat een rentmeester is?



6. Werkschuur

Deze schuur lijkt een beetje op een kerk hè? Zelf zo iets simpels als een werkschuur moest er slijk uitzien op een landgoed. Het wordt nog steeds gebruikt als werkschuur voor het onderhoud van het landgoed, maar stond hier niet toen ik hier woonde.

7. Botenhuis

Onder dit uitkijkpunt, waar je een mooi uitzicht hebt over de vijver en het eilandje, lagen vroeger roeiboortjes. Daarmee konden we een boottochtje maken. Mijn achternicht, koningin Wilhelmina, werd in 1904 eigenaar van Eikenhorst, Raaphorst en Ter Horst. Die drie buitenplaatsen noemde ze De Horsten. Wilhelmina hield veel van schilderen en dit was een van haar favoriete plekjes. De Horsten is nog steeds bezit van haar familie, namelijk van haar achterkleinzoon. Weet jij dan wie nu de eigenaar? Tip: hij woonde tot 2019 met zijn gezin in villa Eikenhorst en zijn vrouw heet koningin Máxima.



8. Schiethuis

Hier ging ik vroeger oefenen met jagen. Vergelijkbaar met de schiettent op de kermis, kwamen op een rails namaak konijnen, fazanten en varkens langs, zodat je kon oefenen met schieten. Het kleine bakstenen huisje aan de andere kant van de weide was het schietdoel waar die rails lagen. Tijdens het jagen kon ik bijkletsen met mijn vrienden. Na afloop gingen we vaak dineren in het nog steeds bestaande jachtslot Ter Horst.

Herten, fazanten, hazen en eekhoortjes leven hier nog steeds. Het schiethuis is nu een theehuis, waar je iets lekkers kunt eten of drinken. Welke dieren kun jij allemaal ontdekken bij het schiethuis? Tip: kijk eens op het dak, bij de voordeur en in het theehuis.



Twee planten vind je overal terug tijdens deze wandeling: de rododendron en de sering. Die vond ik zo mooi vanwege hun felle kleuren. Hoe vaak kun jij ze spotten?

