



# Gemeente Voorschoten

Beste Voorschotenaren,

Kerst en oud en nieuw staan weer voor de deur. Dit jaar hebben de feestdagen voor mij een dubbele betekenis. Enerzijds is dit mijn eerste kerst als uw burgemeester na mijn installatie op 17 mei. De afgelopen maanden stonden voor mij in het teken van kennismaking met de bijzondere facetten die onze gemeente te bieden heeft. In het bijzonder de kennismaking met warme, vriendelijke en actieve inwoners, ondernemers, organisaties en vrijwilligers. Stuk voor stuk willen zij samen aan de slag en tonen zij initiatief om hun straat, buurt, dorp en gemeente nog mooier en krachtiger te maken. Daar ben ik trots op.

Anderzijds was 2021 ook een veelbewogen jaar. Nog steeds hebben we te maken met een pandemie, waarvan niemand had gedacht dat deze ons leven zo enorm zou gaan beïnvloeden. We moeten afstand houden van elkaar, terwijl we elkaar zo graag willen vasthouden. Corona heeft veel verdriet gebracht. Toch zie ik ook dat in deze periode hele mooie dingen zijn ontstaan. Want toen we ineens noodgedwongen meer thuis waren, stonden we ook meer stil bij onze buurtgenoten. Er ontstonden prachtige initiatieven om ervoor te zorgen dat we omkeken naar onze kwetsbare inwoners, zoals heel simpel boodschappen voor elkaar doen. Simpel voor de één, maar van grote betekenis voor een ander. U liet zich van uw beste kant zien. U laat zich al bijna twee jaar van uw beste kant zien. Dat is bewonderingswaardig.

We zijn er nog niet, dus ik hoop dat we met elkaar ook in 2022 de schouders eronder zetten. In schril contrast met deze saamhorigheid staat de onverdraagzaamheid. Juist in deze tijd waarin we naast elkaar zouden moeten staan in plaats van tegenover elkaar, lijken intolerantie en onredelijkheid toe te nemen, zoals op straat en in winkels. Naar elkaar, maar ook naar onze hulpverleners die dag en nacht zorgen voor leefbare en veilige wijken en buurten. En naar de mensen in de zorg die al bijna twee jaar onder een immense druk zorgen voor ons. We mogen nooit vergeten dat politieagenten, Boa's, brandweermannen, ambulancebroeders, verpleegkundigen et cetera ook iemands vader of moeder, dochter of zoon, man of vrouw zijn, die naar eer en geweten hun werk doen. Laten we elkaars mening respecteren, en met elkaar in gesprek blijven.

Kerstmis is een tijd van hoop, van warmte en licht, een periode waarin we bij elkaar komen en een nieuw begin vieren. Dit jaar is alles helaas wederom anders. We vieren kerst naar alle verwachting weer thuis, in kleine kring. Dat is niet makkelijk, dat beseft ik. Maar ik hoop dat we allemaal die keuze kunnen maken, zodat we volgend jaar wel kerst kunnen vieren met iedereen die ons na aan het hart ligt. Ik hoop ook dat we in deze moeilijke periode omkijken naar diegenen die helemaal alleen zijn tijdens deze dagen. We hebben elkaar nu meer nodig dan ooit.

Ik hoop vooral dat deze kerst een periode van bezinning kan zijn, en dat we náást elkaar blijven staan. Dat we elkaar blijven steunen.. Ik hoop dat wij allen een lichtpuntje kunnen zijn voor de ander.

Ik wens u en uw geliefden een heel fijn kerstfeest toe en een goede en rustige jaarwisseling!

Met vriendelijke groet,  
Nadine Stemerding  
Burgemeester

