



Extra aandacht voor meedoen in Waalwijk

De gemeente Waalwijk wil meedoen en uitsluiting bespreekbaar maken door verhalen te vertellen en nieuws te delen. Daarom deze themapagina.

Heb je vragen, suggesties of wil je jouw verhaal delen? Stuur een e-mail naar inclusie@waalwijk.nl



WAAR KUN JE AAN MEEDOEN?

Zaterdag 5 november
Start de cursus 'Sporten met een rolstoel'. In vijf bijeenkomsten werk je aan je rolstoelvaardigheid. Voor meer informatie neem je contact op met sport- en beweegcoach Ben de Fretes: tel. 06-15881886 of mail: sportcoach@tilburg.nl

Elke vrijdagmiddag (tot en met januari 2023)
GO Play Sport na school in gymzaal Balade (BS Baardwijk) met buurtsportwerker Elke. Van 14.15 tot 15.15 uur voor groep 1 tot en met 4, van 15.30 tot 16.30 uur voor groep 5. Aanmelden is niet nodig. Meedoen is gratis maar vol = vol.

Sjors Sportief/Creatief
Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen met Sjors Sportief/Creatief kennismaken met allerlei sporten en creatieve activiteiten. Er zijn ook proeflessen en kennismakingsactiviteiten. Kijk voor informatie op www.sjors.gowaalwijk.nl



Waar kun je terecht?



Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil jouw kind graag voetballen, zwemmen, dansen, muziek maken of naar judo, maar is er thuis helaas te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld. En eventueel ook spullen als clubkleding, de huur van een muziekinstrument of balletschoenen. Hier lees je er meer over: www.gowaalwijk.nl/jeugdfonds-waalwijk

Wist je dat?

Nederland op 1 april 2001 het burgerlijk huwelijk openstelde voor partners van hetzelfde geslacht? Sinds 10 oktober 2012 geldt dit ook voor Caribisch Nederland.

Wereldwijd zijn er 25 landen die het homohuwelijk geheel of gedeeltelijk legaliseerden. Daarvan liggen 15 landen in Europa. In Europa hebben daarnaast nog 14 landen een andere vorm van erkenning, bijvoorbeeld het geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.



Vertel eens, met wie spreken we?

Vertel eens, met wie spreken we?

'Mijn naam is Jesse Vermeulen. Ik ben 20 jaar en woon in Sprang-Capelle en ik studeer HBO rechten in Den Bosch. Ik ben slechtziend vanaf mijn geboorte, maar dit houdt mij niet tegen om te studeren.'



En op dit moment loop je stage, heb ik begrepen...?

'Voor mijn opleiding HBO Rechten loop ik nu in het 3e jaar 20 weken stage bij vakbond CNV in Utrecht. Daarnaast zet ik mij in voor inclusie, onder andere via het platform Inclusief Waalwijk.'

Hoe kwam je bij CNV terecht?

'Ik heb voor deze stageplek gekozen omdat het arbeidsrecht mij aanspreekt. En het leek mij leuk om bij een vakbond stage te lopen en om mensen telefonisch en per mail te adviseren over juridische arbeidszaken.'

Hoe was het om een stage te vinden?

'Vanwege mijn beperking moest ik veel meer moeite doen dan andere studenten om een stageplek te vinden. Veel studenten had-

den na één gesprek meteen een stageplaats. Ik had hier meerdere gesprekken bij verschillende bedrijven voor nodig.'

Maar bij CNV was je welkom?

'CNV gaat goed om met de uitdagingen. Zij zagen het wel zitten om mij als stagiair aan te nemen en om genoeg tijd in begeleiding en inwerken te steken. Bij het starten en uitvoeren van mijn stage ervaar ik niet zoveel belemmeringen. Ik ben namelijk al gewend om mensen telefonisch en per mail te woord staan. Want eerder had ik een bijbaan bij Ziggo.'

Heb je een tip voor bedrijven die mensen met een beperking willen aannemen?

'Mijn tip voor organisaties en bedrijven is dat ze niet naar belemmeringen en problemen, maar naar oplossingen en mogelijkheden moeten kijken. En dat ze vooral naar de persoon achter de beperking kijken bij het aannemen van werknemers en stagiaires. Kijk naar wat er wel kan, in plaats van iemand afwijzen omdat ze het niet zien zitten om tijd en energie in iemand met een beperking te stoppen. Ik heb ervaren dat ze er bang voor zijn en denken dat ze weinig hebben aan mensen met een beperking. Maar dit vooroordeel is meestal juist helemaal niet waar!'

Jesse is, samen met andere inwoners, actief bij het platform **Inclusief Waalwijk**. Wil je hier meer over weten? Neem een kijkje op Facebook/Inclusief Waalwijk of mail naar: inclusief-waalwijk@outlook.com



Wat is er te doen in de herfstvakantie?

Woensdag 26 oktober
Schoolbadmintontoernooi in Sporthal De Slagen. Voor kinderen uit groep 6 tot en met 8 en 1e klas middelbare school. Kijk op voor informatie en inschrijving op www.gowaalwijk.nl



Woensdag 26 tot en met vrijdag 28 oktober
Zwem4(3)daagse in Zwembad Olympia. Elke dag tussen 18.00 en 19.00 uur kun je starten. Iedereen met minimaal zwemdiploma A kan meedoen. Mail voor informatie of aanmelden: secretaris@wzvwaaalwijk.nl

Kijk voor meer tips op www.gowaalwijk.nl.



LHBTIQ+ wat???

De letters LHBTIQ+ staan voor: L = lesbisch, H = homo, B = biseksueel, T = transgender, I = intersekse, Q = queer en de + staat voor alle andere manieren waarop mensen zichzelf, dus hun gender of seksualiteit willen noemen.

Geaccepteerd worden en erbij horen is niet altijd vanzelfsprekend als je bij de LHBTIQ+ hoort. Daarom deze keer aandacht voor Coming Out Dag en Paarse Vrijdag. Twee dagen waarop we extra aandacht schenken aan de acceptatie van LHBTIQ+.

Coming Out Dag

Op Coming-Out dag - elk jaar op 11 oktober - is er aandacht voor het 'uit de kast komen' oftewel de coming-out. Dit is het moment dat mensen openlijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Op veel plaatsen in Nederland zijn er activiteiten en hangt de Regenboogvlag uit. Ook bij het stadhuis in Waalwijk.

Paarse Vrijdag

Paarse Vrijdag is de dag waarop scholieren en studenten met het dragen van paarse kleding hun solidariteit tonen met LHBTIQ+'ers. Paarse Vrijdag is elk jaar op de tweede vrijdag van december. In onze gemeente organiseren middelbare scholen een Paarse Vrijdag. Onder andere het Willem van Oranje College, Scholengemeenschap (SG) De Overlaat en het dr. Mollercollege doen mee aan Paarse Vrijdag. We spraken hierover met Ezra de Fretes, Rosanne Melfor en Thijme de Haan.



Ezra is docent Engels op SG de Overlaat en samen met een collega actief met de Gender and Sexuality Alliance.

Waarom is aandacht voor LHBTIQ+ belangrijk voor SG De Overlaat?

'Er was een groep leerlingen die graag meer wilden doen rondom LHBTIQ+. Ze wilden graag samenkomen en activiteiten organiseren. Het bleek toen dat leerlingen die zich identificeren als LHBTIQ+, zich minder veilig voelen op school. We gebruiken Paarse Vrijdag en de Gender and Sexuality Alliance om hen extra steun te geven. En zo de veiligheid te verbeteren. En als school bieden we hen de mogelijkheid om samen te komen.

Op SG De Overlaat werken we met keuzewerktijd. Leerlingen kunnen zich dan inschrijven voor specifieke lessen. De Gender and Sexuality Alliance is één van die lessen. In 2021 zijn we voor het eerst begonnen met activiteiten rondom Paarse Vrijdag. Zo hebben we met de afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie paarse cupcakes gebakken. En in de pauzes stonden leerlingen met een kraampje.

Leerlingen die dat graag willen kunnen een actieve rol in de Gender Sexuality Alliance spelen. We hebben posters op school hangen om hiertoe op te roepen. Omdat we pas vorig jaar begonnen zijn, puzzelen we nog hoe we collega's en ouders kunnen betrekken.'

Wat staat er binnenkort op de planning?

'Dit jaar gaan we natuurlijk weer Paarse Vrijdag vieren. En in het voorjaar willen we een activiteit op Valentijnsdag (14 februari).'



Heb je een tip voor andere scholen?

'Neem een kijkje op de website www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/. Hier vind je tips en inspiratie van leerlingen en scholen. Probeer zoveel mogelijk collega's en leerlingen te betrekken en zorg voor een veilig klimaat op school. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk!'

Rosanne Melfor is teamleider brugklas bij het Mollercollege. Vanuit deze rol houdt zij zich ook bezig met aandacht voor LHBTIQ+ en inclusie in bredere zin. Dat doet ze samen met leerlingen en collega's. Vol enthousiasme deelt zij haar ervaringen met ons.

'Met Paarse Vrijdag zijn we zo'n 7 jaar geleden begonnen, op initiatief van enkele leerlingen. We vinden het belangrijk. Paarse Vrijdag is opgenomen in onze jaarkalender. Die dag versieren we de school met paarse items, we hangen de regenboogvlag uit en kleden ons in het paars. Met een groep leerlingen delen we ook armbandjes uit. En mentoren besteden in de lessen extra aandacht aan inclusie van LHBTIQ+.'

Rosanne: 'Ik werk al heel lang op het Mollercollege, mijn roots liggen op de Antillen. Ik heb me nooit anders gevoeld. Je mag hier echt zijn wie je bent.'

'Jezelf zijn, samen met anderen. Dat is ons credo en dat brengen we ook echt in de praktijk. Zo is het normaal geworden als hier een jongen met gelakte nagels rondloopt of een meisje met paars haar. We hebben ook bijeenkomsten met sprekers die hun eigen verhaal vertellen en hun ervaringen met uitsluiting delen. In het tevredenheidsonderzoek onder onze leerlingen scoren wij zeer hoog op 'veiligheid'. Boven de 90%, daar zijn we trots op!'

'Sinds vorig jaar hebben we ook genderneutrale toiletten. De leerlingen hebben de keuze tussen genderneutrale toiletten en wc-blok waar de keuze moet worden gemaakt tussen jongens en meisjes. Dat heeft best wel wat aandacht getrokken. Er zijn leerlingen en ouders die het supergoed vinden, maar anderen moesten eraan wennen. Die aarzeling mag er ook zijn, we moeten er wel met elkaar over blijven praten. We zijn nu een jaar verder en inmiddels is het geaccepteerd.'

Wat is jouw tip voor andere scholen?

'Gewoon ergens beginnen, ik snap dat het in het begin misschien vreemd is, maar begin klein samen met leerlingen en collega's. Dan gaat het lukken en dan krijgen we vanzelf een mooiere wereld, waar plek is voor iedereen en iedereen zichzelf kan zijn!'

Thijme de Haan is 15 jaar en woont in Waspik. Hij zit in 4 mavo van het Willem van Oranje college. Daar is hij actief in de Leerlingenraad en organiseert met anderen Paarse Vrijdag.

'Wij doen mee met Paarse Vrijdag omdat we dat heel belangrijk vinden. Je mag zijn zoals je bent, want het beeld dat elk mens heteroseksueel is en dat dat ook zo hoort, is écht achterhaald'

*Jan Huisman,
afdelingsleider Willem van Oranjecollege*

Waarom doe je mee aan Paarse Vrijdag? Waarom is dat voor jou belangrijk?

'Ik vind het sowieso leuk om een evenement te organiseren. En het is nodig, want er zijn nog veel mensen met vragen, of die er negatief naar kijken. Zo is 'homo' of 'gay' nog steeds een scheldwoord. Daar voel ik me niet persé ongemakkelijk bij, maar het is wel verkeerd om dat op een negatieve manier te gebruiken. Ook worden mensen soms gepest omdat ze tot LHBTIQ+ behoren. Het is hier in een dorp denk ik ook anders dan in een grote stad, minder geaccepteerd. 'Met Paarse Vrijdag geven we op een positieve aandacht aan LHBTIQ+ en zorgen we voor representatie.'

Wat gebeurt er dan op Paarse Vrijdag op jullie school?

'Met de pakketten die je kunt bestellen zorgen we voor zichtbaarheid op school. Helaas was door corona vorig jaar niet alles mogelijk, bijvoorbeeld armbandjes uitdelen mocht niet. We hebben toen zelf wel stickers gemaakt. Die zie ik hier nog steeds, ook op telefoons van leerlingen en de laptops van veel docenten. Ook hebben we twee grote regenboogvlaggen opgehangen. En in de dagopening hebben docenten aandacht besteed aan het onderwerp. Een aantal leerlingen heeft zijn/haar ervaringen gedeeld. Die input hebben we gebruikt voor de dagopening.'

Gebeurt er nog meer als het gaat om emancipatie van LHBTIQ+?

'We zijn nu in gesprek over het maken van genderneutrale toiletten. Het is nu nog niet duidelijk hoe onze school daarmee omgaat.'

Heb je een tip voor andere leerlingen die hier iets mee willen doen?

'Zeker, ik zou zeggen begin met een mail te sturen naar de afdelingsleider. Vraag of je Paarse Vrijdag mag organiseren. Je kunt pakketten met materialen inkopen en dan kun je aan de slag. Kijk daarvoor op paarsevrijdag.nl.'