

Op bezoek bij...

Tekstschrijver, oud-hoofdredacteur van deze krant én bekende Wassenaarse, Iris Oostlander bezoekt regelmatig een instantie waar men aandacht heeft voor ouder worden. Deze week is Iris op bezoek bij 'De Stille Kracht van Wassenaar'.

Iedereen in Wassenaar heeft weleens gehoord van De Stille Kracht. Een organisatie van zeer gepassioneerde vrijwilligers die meerdere activiteiten, projecten en acties organiseren en ondersteunen zoals 'Samen-Zijn 22' en 'het Krachtfonds'. Het meest bekende onderdeel van De Stille Kracht is toch wel de Kringloopwinkel aan de Rijksstraatweg 68, op het bedrijventerrein Maaldrift. Een grote hal, onlangs flink gerenoveerd, met alle denkbare tweedehands spullen die je maar kunt verzinnen. Een ware schatkamer!

De Kringloop is iedere woensdag open van 09:00 – 15:00 en van 19:00 tot 21:00 uur.

Vorige week woensdag was het er meer dan druk. Wellicht kwam dat door de vele kerstartikelen die al werden aangeboden, tafels vol met ballen, lichtjes en zelfs (nep)bomen! Een heerlijkheid om het huis gezelliger te maken, nu de avonden steeds donkerder worden. En als je dan onder een kledje een boek wilt lezen, is dit ook het adres! In de zeer uitgebreide boekenkast, onderhouden door Neerlandicus Hans van Zwicht, is voor ieder wel wat wils te vinden. En dat allemaal voor hele kleine prijsjes.

Loop je een stukje verder, dan kom je onherroepelijk bij de dames van de kleding terecht. Ook daar weer pareltjes en voor de feestdagen hangen nu al mooie kledingstukken die voor weinig kunnen worden aangeschaft.

En heb je goede voornemens? Kijk dan eens bij de sportieve spullen. Een hometrainer, complete golfsets maar ook een 'fiets-terwijl-je-werkt', er is veel te koop om fitter te worden.

Het geld dat bij de Kringloop wordt opgehaald gaat volledig naar goede Wassenaarse doelen of naar Wassenaarders die urgente hulp nodig hebben. De spullen zijn allemaal gratis ter beschikking gesteld.

Naast de Kringloopwinkel heeft stichting De Stille Kracht ook Het Krachtfonds. Dit fonds biedt hulp aan inwoners van Wassenaar die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en waar (wettelijke) voorzieningen niet (tijdig) voorzien in deze hulp.

Ook Samen-Zijn 22 is een onderdeel van De Stille Kracht en heeft tot doel om mensen van alle leeftijden die zich alleen voelen bij elkaar te brengen en een gezellige, informatieve middag te bezorgen. Op die manier kunnen zij contacten leggen en sluiten ze hopelijk nieuwe vriendschappen.

Voor meer informatie over De Stille Kracht en de bijeenkomsten van Samen-Zijn 22 kunt u terecht op hun website: www.dekrachtvanwassenaar.nl

Er is nu tevens een hele mooie tassenactie die wordt georganiseerd door De Stille Kracht!
Zie De Wassenaarse Krant.

